

1. Rønne Trop og flok – Formandens beretning 2015

Kære alle,

Spejder er ikke noget vi går til – det er noget vi er! Sådan lyder det i 1. Rønne Trop og Flok, når man spørger spejderne. Som forholdsvis ny i bestyrelsen er jeg som forældre også begyndt at ”gå til” spejder. Jeg har oplevet at sidde i en bestyrelse, hvor man ikke kan undgå at blive grebet af det der foregår. Vores mange frivillige ledere bruger rigtig meget af deres fritid til at gøre det attraktivt at være spejder, så det vil jeg meget gerne kvittere for her.

Principperne i spejderbevægelsen er at spejder skaber spejder, at børn lærer af børn, og voksne støtter og understøtter, sådan bør det også være i gruppestyrelsesarbejdet. Gruppestyrelsesarbejde skal sikre at vi har rammerne og mulighederne at vores børn kan være spejdere. Både i forhold til bygningsmasse, økonomi og øvrige rammer.

Det gør vi på rigtig mange måder. I løbet af et spejder-år afholder gruppestyrelsen en overkommenlig række møder og altid kun fra kl. 19-21. Her er der stram disciplin, hvilket er rigtig dejligt. Også i år har vi afholdt en række gruppestyrelsesmøder, men arbejdet med at sikre rammerne, går ud over gruppestyrelsens indsats. Uden de øvrige forældres indsats kommer vi ikke langt. På det første møde efter grupperådet konstitueres gruppestyrelsen og der nedsættes en række udvalg. Udvalgene arbejder typisk med konkrete opgaver så som afholdelse af loppemarked, salg af juletræer, håndtering af lodseddsalg, grillaften osv. Vi har faktisk et viskestykkeudvalg, som er fuldstændig selvkvørende. Ud over disse opgaver har vi selvfølgelig vores kasserer, samt en række frivillige fra fx Lapgruppen der altid er friske på at give en hånd med. Alle er de med til at bidrage til fællesskabet. At vi så både har det sjovt og hyggeligt gør det jo værd at være med. Desværre har vi i år måtte droppe loppemarkedet, da der simpelthen ikke har været nok hænder til at løfte opgaven. Det er mange penge vi går glip af til vores sommerlejre, hvilket er rigtig ærgerligt, så vi håber at der på dette grupperåd er forældre der melder sig på banen, så vi igen kan få gang i salg af loppeeffekter.

En af gruppestyrelsens hovedopgaver er at holde styr på vores økonomi. Som I skal høre om fra kassen hænger tingene faktisk rigtig godt sammen. Pt. har vi en sund økonomi og der er plads til at vi kan gøre mange af de ting vi gerne vil. En række af de beslutninger vi tager i gruppestyrelsen handler selvfølgelig om økonomi fx fordeling af point til sommerlejre, tilskud til ture i øvrigt, driften af vores bygningsmasse (Kanondalen og Lyngstauan), samt indkøb af grej og andre små ting. I år har vi endda budt på en ejendom, uden dog at få den til den pris vi ville give. ECOgrid som vi har været forsøgskanin i stoppede 1. oktober, men heldigvis har vi fået lov at forsætte ud over projektperioden, så vi stadig har styr på varmen i Kanondalen. Der er også blevet lavet regler for håndtering af forbrug i hytterne, så vi undgår ekstra regninger.

I august gik Lars Nygaard af som formand og undertegnede gik ind som konstitueret formand frem til dette grupperåd. En af de første opgaver jeg kastede mig over var indhentning af børneattester for samtlige ledere i gruppen. Der er tale om ca. 40 børneattester der fremover skal fornyes hvert 2. år. Heldigvis har korpset lavet en fin digital løsning som gør det fornuftigt at arbejde med. En opfordring skal dog lyde til jer forældre, om at få etableret e-boks for jeres børn, så snart de bliver patruljeledere og er over 15 år, da det er der man skal ind og godkende børneattesterne som leder.

I overdragelsen fik vi også en stor pose med nøgler. Der blev lavet en nøgleopgørelse og der var rigtig mange nøgler vi ikke havde helt styr på. Samtidig er nøglesystemet efterhånden uddateret, så bestyrelsen

besluttede at forsøge at få tilskud for at få et nyt nøglesystem. Det er lykkedes at få et godt tilbud på dette, samt tilskud fra Sparekassen Bornholms Fond, så nu igangsættes der udskiftning af låsesystem.

Hen over året har styrelsen også hånd i hanke med hvad der sker ude i grenen. Alle grenledere er deltagende i grupperådet og hver møde er der nyt fra grenene, det er også under disse punkter at vi får en fornemmelse af hvor mange aktive spejdere vi faktisk repræsenterer.

I en verden hvor alt skal måles og vejes og hvor kompetence kommer før dannelse, og hvor vi skal klare os i konkurrencen med kineserne, så synes jeg det er vigtigere end nogen sinde at vi har en organisation eller bevægelse som spejderne. Men hvad er så det "noget" man får med når man er spejder. Det har jeg gået reflekteret lidt over og er kommet til denne erkendelse.

Der er tale om dannelse. Dannelse foregår i fællesskaber og er det der bliver tilbage, når man har glemt alt det, man har lært. Dannelse er den skjulte læring eller de efterladte personlige spor i selvforståelsen, identiteten og opførslen som spejderne tager med sig uden for spejderlivet. Forleden dag havde jeg en snak med en mor, hvis datter ofte er sammen med min egen datter og hendes veninder, der er spejdere – det er veninden ikke. Hun talte begejstret om hvordan hendes datters spejderveninder er hjælpsomme, ordentlige og ikke mindst udstråler ro. Hun sagde: "De hviler bare i sig selv". Bedre kan man vel ikke beskrive det. Jeg er overbevist om at de karaktertræk hun nævner kommer fra det at være spejder. Jeg oplever som forældre på sidelinien, hvordan spejderne lære at tage vare på sig selv og hinanden. De bliver dannede og kommer i kontakt med sig selv og deres eget værd. De træder i karakter ved at være spejdere. Denne helt unikke dannelse er vigtig i en verden som til stadighed forandres og flyver hastigt forbi.

Jeg er sikker på at det er derfor vi har en stadig tilstrømning til vores gruppe. Vi kan noget man ikke kan andre steder og det "noget" er vigtigt for børn i dag.

Med disse afsluttende refleksioner vil jeg gerne sige tak til hele bestyrelsen for et fantastisk år, et godt samarbejde, et hyggeligt fællesskab og ikke mindst den gode forplejning der altid er på vores møder. En stor tak skal også lyde til alle andre rundt om bestyrelsen både Lapgruppe, forældre og andre med spejdersind der stiller op og er beredte når vi mangler en hånd. Stor, stor tak til jer for jeres indsats.

Til sidst vil jeg bare sige tak for ordet, jeg overlader roret til en anden her i aften, når der nu skal vælges formand, men vil sige jeg har været stolt af at være en del af arbejdet og vil stadig være med på sidelinjen, når der mangler en hånd til juletræssalg eller andet godt. Engang spejder – altid spejder!

Matilde Lissau, formand 1. Rønne Trop og flok